

## **DAG VAN GEBED EN VASTEN: Sabbat 1 januari 2022**

### **DE BOODSCHAPPEN VAN DE DRIE ENGELEN BIDDEN**

**Inloop: vanaf 09:45 uur  
De dienst begint om: 10:00 uur**

Wij nodigen u uit om samen met Gods volk over de gehele wereld deel te nemen aan de driemaandelijke Gebedsdag.

Maakt niet uit hoe groot uw uitdagingen ook mogen zijn, onze God is groter!

**In een jaar vol verlies en verdriet biedt God hoop, die onze verbeelding te boven gaat:**

“Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.” (Hebreeën 4:16).

**In een wereld van constante onzekerheid belooft God antwoorden:**

“Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.” (Jeremia 33:3).

**En aan gelovigen, die spijt hebben van het verleden of bang zijn voor de toekomst, doet God een open uitnodiging:**

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” (Mattheüs 11:28).

Geen enkel gebed ontsnapt aan de aandacht van onze liefdevolle Hemelse Vader, die gretig wacht om zegeningen uit te storten als Zijn volk erom vraagt.

Sluit u bij ons aan om Gods wijsheid te zoeken en om Zijn eindeloze beloften te claimen!